

Åsbackaskolans historia i korthet

1964: Beslutas om flytt från Mo Gård till Gnesta. "Statens skola för döva" startar med 15 elever, 18 anställda, egen styrelse och all verksamhet inryms första året i Charlottendals gamla skolhem.

1965: Lägerskoleverksamheten börjar, den första resan går till Kivik i Skåne. Det nya skolhuset med fem klassrum och gymnastiksal står färdigt. Vid invigningen får skolan namnet Åsbackaskolan.

1966: Första skolbussen, en grå Ford Transit, köps in.

1967: Simundervisning och prao, kallas pryö 1966, införs. Simningen sker i Katrineholm och eleverna har prao hos olika hantverkare runt Gnesta.

1968: Trots att femdagarsvecka införts i Sverige fortsätter Åsbackaskolan att ha undervisning på lördagarna, detta på grund av elevernas långa hemresor. Begreppet ADL införs och en lägenhet i Gnesta införskaffas där "Anpassning till Dagligt Liv" kan tränas. 18 elever.

1969: Rektor för skolan blir Gunnar Persson. Han efterträder P.G. Kåhrström.

1970: Kommunen ställer 5 000 kvm obebyggd mark till Åsbackaskolans förfogande. Skolan expanderar starkt. På skolan går nu 21 elever.

1971: Rektorsbostaden på skolans område byggs om till att rymma textil-, bild- och träslöjdslokaler. Som ett litet steg mot integration, en Åsbackaklass delar utrymme med en kommunal skola, Framnäs.

1972: En arbetsgrupp som bland annat består av Åsbackaskolans rektor presenterar idén om att hörselpedagogiska center ska startas i Gnesta och Örebro. BDU-utredningen (blinda-döva-utvecklingsstörda) tillsätts för att fullfölja arbetet. 26 elever är inskrivna vid skolan.

1973: Åsbackaskolan får statligt anslag för kunna utforma en experimentell och stimulerande lekmiljö. Konstfack i Stockholm är med vid utformandet och detta samarbete pågår under flera år bland annat i form av temaarbete där eleverna är, både teoretiskt och praktiskt, delaktiga.

1974: Erik Matteonis konstverk med "glada" hus monteras på huvudbyggnadens nordöstra vägg. Reliefen doneras av Åsbackaskolans föräldraförening. Vattenleken färdigställs och även den stora träbåten som rymmer vattenlekens pumpanläggning. I skogsbacken nedanför nya skolbyggnaden byggs en linbana.

1975: I samverkan med "Vindens viljor" påbörjas bygget av ett vindkraftverk, även detta som ett temaarbete för skolans elever. Förslag läggs fram angående att ett resurscenter för hörselskadade med flerhandikapp ska lokaliseras vid Åsbackaskolan. Fyra nybyggda elevhem i Gnesta på Dansutområdet tas i bruk.

1976: Specialpedagogisk resursverksamhet, ÅRC, startas vid Åsbackaskolan. Godkännande erhålls från skolöverstyrelsen gällande inrättande av högstadium.

1977: Vindkraftverket blir klart och kan med nöd och näppe leverera el till den intilliggande lekstugan. Första spadtaget tas till den kommunala låg- och mellanstadieskolan Dansutskolan.

1978: Åsbackaskolan inför officiellt högstadium, den gamla skolan vid Framnäs upphör.

1979: Dansutskolan tas i bruk. Åsbackaskolan får fem klasser integrerade med denna kommunala låg- och mellanstadieskola. Tre nya elevvillor står klara i Österkärvområdet. På skolan går nu 32 elever.

1980: Kurt Larsson blir ordförande i skolans styrelse. Terapibygnaden blir färdig med varmbad, bastu, sjukgymnastik och läkarmottagning. Konstverket "Fåglar, regnbåge och guldklimp" av konstnären Lars Hofsjö täcker badhusets gula tegelvägg. Dessa fåglar ingår under många år i skolans logotype. Utbyggnad av skolpaviljongen och renovering av skollokalerna.

1981: Två stora klätterträd anländer via helikopter och förankras på Dansutskolans skolgård.

1982: Vattenleken och skulpturen inomhus färdigställs, den påbörjades redan 1980. 38 elever har sin skolgång på Åsbackaskolan.

1983: Dansutskolans utemiljö förbättras ytterligare med ett vindskydd för korvgrillning, ett klätterfort och basketkorgar. Vikingaskeppet sätts upp på Dansutskolans matsalsvägg, det är ett resultat av ett temaarbete utfört av två Åsbackaklasser.

1985-1989: Flera olika rektorer vikarierar på skolan.

1987: Lova Lindroos konstverk, en färggrann emalj i plåt, installeras på gymnastikbyggnadens södervägg. Skolminister Bengt Göransson besöker Åsbackaskolan. Antalet elever är nu drygt 30.

1989: Den 10-åriga integrationsverksamheten firas på Dansutskolan och Åsbackaskolan firar 25-årsjubileum.

1990: Ingrid Bohm tillträder som rektor.

1991: Åsbackaskolan hyr tre hopslagna lägenheter i nya Höjdenområdet. Avsikten är att ge de äldsta eleverna på skolan en bättre anpassning till framtiden.

1995: Det så kallade hantverkshuset innehållande ny matsal, konferenssal, bild- och slöjdsalar samt utredningsrum för elevvård och Åsbackaskolans resurscenter invigs av skolminister Ylva Johansson. Carl-Johan de Geers blå konstverk, "Det mekaniska trädet", avtäcks utanför hantverkshuset, delar av skulpturen sprids inne i den nya byggnaden. Administrationshuset byggs om något för att inrymma nya verksamheter. Gamla rektorsvillan, Eken, byggs om till korttidsboende vid utredningsbesök. Resursbostaden "Hasseln" avyttras. På skolan går nu drygt 50 elever.

2000: Åsbackaskolan övergår från att ha varit egen myndighet till att tillsammans med övriga specialskolor bilda SPM, Specialskolemyndigheten. Generaldirektör är Greger Bååth.

2001: Specialpedagogiska institutet, SIT, bildas och får sin egen generaldirektör. Skolan får som utökad uppdrag att ta emot dövblindfödda elever.

2002: Ny rektor efter avgående Ingrid Bohm blir Ulf R Johansson. Antalet elever är nu cirka 60.

2003: Åsbackaskolans fritidshem startar sin verksamhet. Lokal för verksamheten blir tidigare rektorsbostaden och utredningsboendet Eken.

Tre nybyggda villor invigs på Platåvägen. De är anpassade till gruppen dövblinda och rörelsehindrade.

2004: Ny rektor vid höstterminens början är Anita Bengtar, även rektor på Manillaskolan. Anita Hall som följde med de första eleverna till Åsbackaskolan från Mo Gård går i pension. Det nya skolhuset med inredning anpassad till framförallt dövblinda och rörelsehindrade elever, står klart inför jullovet 2004. Verksamheten teckenspråk för syskon och barn till döva startar.

2005: Det nya skolhuset invigs i januari av drottning Silvia. Landshövding Bo Holmberg deltar också på invigningsdagen. Eva Klubb Degsell tillträder som rektor i augusti.

2006: Vid skolan finns nu 40 elever. Skolan får utmärkelsen "Årets Äppelträd" för lång tradition av upplevelsebaserat lärande utomhus för barn med funktionshinder. Priset är ett äpple i järn av skulptören Maria Andersson.

2007: Projektet gällande deltidundervisning, "Specialskola på deltid", börjar. Fem elever från kommunala särskolor har deltagit med viss kontinuitet i Åsbackaskolans verksamhet. Projektet övergår så småningom till att vara en ordinarie del av verksamheten.

2008: Åsbackaskolan ingår nu tillsammans med övriga specialskolor och resurscenter i SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

2009: Utbildningsminister Jan Björklund besöker skolan. På vårterminen lämnar våra sista elever Dansutskolan.

2010: Vid skolan finns nu 33 elever.

2011: Skolinspektionen besöker skolan och kommer bland annat fram till att arbetet med upprättande av åtgärdsprogram behöver förbättras

2012: De sista eleverna lämnar gamla skoldelen och flyttar in i den nya. Gymnastikdelen används fortfarande av Åsbackaskolan och förskolan Tallen flyttar efter renovering och ombyggnation in i skollokalerna. Beslut tas om flytt av skolan till Örebro.

2013: Fritidshemmet avslutar sin verksamhet. Vid skolan finns nu 15 elever.

2014: Skolan firar 50 år och bjuder in före detta elever. Vårterminen 2014 blir den sista terminen då Åsbackaskolans verksamhet finns i Gnesta. Efter avslutad vårtermin 2014 flyttar Åsbackaskolan till Örebro.

Gnesta 2014-04-01

Susanne Queckfeldt

